



Protestantse
Kerk

Gezamenlijke dienst Kerken met Vaart

Zondag 10 maart 2024

- EEN HOOPVOLLE TOEKOMST -

Voorganger: Ds. Gerda van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Paars

*Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden*

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 215:1,2, 4 en 7 *Ontwaak, o mens, de dag breekt aan*

*Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.*

*Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.*

*Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.*

*Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.*

Doorgeven van de roze kaars

Stilte

Bemoediging en Groet

Aanvangswoorden

Lied: 274:1 *Wij komen hier ter ere van uw naam*

*Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.*

Gebed om ontferming

Lied: 274:2 *Ontferm u God*

*Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.*

Leefregel: Rom. 12:12-18

Lied: 274:3 *Wij zingen samen van uw gloria*

*Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jer. 29:1-14

Lied: 838:3 *Leer ons het goddelijk beleid*

*Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.*

Schriftlezing: Matt. 5:13-16

Lied: 838:1 en 2 *O grote God die liefde zijt*

*O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.*

*Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.*

Overdenking

Lied: Zingenderwijs 152 *Wat de toekomst ons zal geven* (Melodie Lied 913)

*Wat de toekomst ons zal geven
weet geen mens op deze dag
maar God geeft ons tijd van leven
sinds de zesde scheppingsdag.
God gaf ons de lieve aarde
om te leven dag en nacht,
die ons in de tijd bewaarde
voor een toekomst ongedacht.*

*In het leven door de tijden
gaan wij samen met God voort.
In tien woorden van bevrijding
volgen wij nog steeds Gods woord.
Het vraagt om een keus te maken
met elkaar op weg te gaan,
om de koers niet kwijt te raken,
en voor anderen in te staan.*

*God wil ons de vrijheid geven
staat garant voor jou en mij.
Eenmaal zullen wij beleven,
dat wij vrij zijn, ja echt vrij.
Vrij van dreiging, vrij van zorgen,
zonder angst en zonder haat,
levend in een nieuwe morgen,
waar de toekomst nooit vergaat.*

GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis

Gebeden

- Stilte
- Onze Vader

Presentatie diaconieproject 'Grannies2Grannies'

- Collecten:** 1. Diaconie; 40-dagenproject
2. Pastoraat en Eredienst

Kinderen terug uit de kindernevendienst

Slotlied: 864:1 en 5 *Laat ons de Heer lofzingen*

*Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.*

*Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.*

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Amen – Lied: 415:3 *Amen, amen , amen*

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad, is deze week in het ziekenhuis gedotterd en mocht de volgende dag weer naar huis.

Er kunnen zijn voor elkaar, is een groot goed. Dat moeten we koesteren en elke dag in onze handen nemen. Dan kan er zomaar iemand op je pad komen aan wie je een helpende hand kunt bieden of een luisterend oor. En als ontvanger kun je daarvan opademen en moed uit putten. Dan kan God dichtbij voelen en hoor je woorden uit lied 887: *Weest stil en weet: Ik ben jouw God / Ik ben het die je helen zal*. En het antwoord komt dan haast als vanzelf: *Op U vertrouw ik, goede God*.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. A. Holties – Kootstra, Schakelpad

Open inloop

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar!

Project 40 dagentijd.

Vandaag, zondag 10 maart, is de diaconie collecte bestemd voor het project Grannies2Grannies.

We hebben al via de beamer een filmpje kunnen zien van het project, maar deze vandaag komen 2 dames van de organisatie vertellen over hun project. Samen proberen we een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan kunt u altijd een gift doen voor dit doel. Op rekening NL69RBRB0851567320 t.n.v

Diaconie Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. 40-dagen project.

De Diaconie.

Gezamenlijk kijken naar The Passion.

Witte Donderdag 28 maart. In de kerkzaal/ grote zaal . Aanvang 20.30 uur.

Voor koffie/thee wordt gezorgd. Bent u van plan om te komen, dan wel graag aanmelden bij Ginus Oostingh, Albert Meijering, Fimke van Sloten, Hilly Lanjouw of op de lijst in de grote zaal.

Koffiemorgen Welput

Woensdagmorgen 13 maart zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput **U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???**

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346

Inleveren kopij Zuiderklanken.

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 13 maart 12.00 uur, bij mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknav.nl

Je zult maar vluchteling zijn, asielzoeker of statushouder.....!



Thema bijeenkomst: 20 maart 2024

Plaats: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam

tijd: 19.30 uur

Spreker: Helmer Roelofs van stichting Inlia.

Het vluchtelingenvraagstuk is momenteel heel actueel.

Helmer Roelofs wil ons daar meer over vertellen.

Wij nodigen u uit om deze avond bij te wonen en luisteren wat de problematiek achter vluchtelingenwerk inhoud. Deze avond kan u misschien meer duidelijkheid geven over dit onderwerp. Als u vragen hebt kunt u die ook stellen aan de heer Roelofs.

Hartelijk welkom en graag tot ziens op 20 maart.

Hartelijke groet

Kernteam Kerken met Vaart.

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 8 maart is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 17 maart

Voorganger: Dr. H. Nobel.

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)